

# Indhold:

Hvad den gamle kineser fortalte .....	5
Ind i Takla Makan.....	19
De sidste dråber vand .....	35
Den frygtelige tørst .....	47
Det frelsende vand.....	68
Sven Hedins andre rejser .....	77

Kort over det indre af Asien





Islam



Kasim



Hedin



Shah



Joltji

## Hvad den gamle kineser fortalte

De to mænd sad på gulvet  
og varmede hænder  
over en krukke med gløder.

Den ene var en gammel kineser  
med tyndt, gråt skæg  
og lang hår-pisk.  
Over for ham sad en svensker,  
der hed Sven Hedin.

Den gamle kineser så op og sagde:

»Jeg har hørt,  
at du vil rejse  
gennem Takla Makan ørkenen.  
Du må være en modig mand,  
for ingen har vovet det før!«

Hedin mente nu ikke,  
at han var særlig modig.  
Men han havde vældig lyst til  
at opdage ukendte steder  
på Jorden.

Og i året 1895  
var det indre af Asien  
stort set ukendt  
af folk i Europa.  
Her havde han nu rejst rundt  
i næsten to år,  
tegnat kort over de fremmede egne  
og beskrevet natur og mennesker.

Den gamle kineser fortsatte:  
»Som barn fortalte man mig,  
at der inde midt i Takla Makan  
ligger en gammel ruin-by.  
Det er den,  
som har givet navn  
til ørkenen.  
Man sagde også,  
at der i byens gader  
lå guld og sølv i store dynger.  
Er det den skat,  
du er ude efter?«



Hedin gned sine hænder varme  
og svarede:

»Nej, jeg har ikke tænkt mig  
at lede efter hverken guld  
eller sølv i Takla Makan.

Men ingen ved,  
hvad der gemmer sig  
dybt inde i ørkenen.  
Og det vil jeg gerne  
finde ud af!«

Kineseren nikkede og sagde:

»Da jeg var ung,  
kendte jeg en mand i byen Kotan.  
En dag, han var på vej  
til Ak-su, fór han vild  
og kom ind i ørkenen.  
Her fandt han om natten  
en stor dyngge sølv-penge,  
som han fyldte i en sæk.

Men da han ville gå igen,  
sprang en flok uhyrer frem  
og skræmte ham  
fra vid og sans.

Han smed sækken med sølvet  
og løb sin vej,  
så stærkt han kunne.  
Da han omsider fandt hjem,  
var han blevet tosset!«

»Så galt går det vel ikke  
med mig,« sagde Hedin og lo.

Men den gamle kineser  
lo ikke med. Han sagde:  
»Tro mig, fremmede!  
De onde ånder i Takla Makan  
lader ingen i fred,  
som vover sig derind.

De forhekser dem,  
så de går i ring  
og kommer tilbage  
til deres egne spor.  
De må gå og gå,  
til de falder om  
og dør af tørst!«

Hedin hørte længe  
på den gamle kineser  
og spurgte ham ud om Takla Makan.  
Men han lod sig ikke skræmme  
til at holde sig borte fra ørkenen.  
Han fik kun mere lyst  
til at komme derind.

## Turen forberedes

Takla Makan ligger nord for Tibet  
i det vældige kinesiske rige.  
Rundt om ørkenen er der  
store græs-stepper.

Her lever kir-gi-serne.  
Det er seje og nøjsomme folk,  
der har lært at klare sig  
i en hård natur.  
Nogle af dem bor i byer.  
Men de fleste drager rundt  
fra sted til sted  
med flokke af  
får, geder og kameler.  
De bor i filt-telte,  
som kaldes juter.

Det havde ikke været svært  
for den unge svenske forsker  
at få kontakt med kir-gi-serne.  
De kunne godt lide ham,  
for han var åben og ærlig  
og havde respekt for  
deres måde at leve på.

I begyndelsen af året 1895  
havde han slået sig ned  
i den lille by Merket.  
Den lå ikke ret langt  
fra Takla Makan.  
Her forberedte han nu  
rejsen gennem ørkenen.

Hedin var klar over,  
at floden Kotan Darja  
løb midt gennem ørkenen  
fra syd mod nord.

Med gode kameler  
ville det betyde en rejse  
på ca. 15 dage.

Kamelen er et stærkt  
og udholdende dyr.  
Den kan klare sig uden  
vand og føde i flere døgn.  
Så tærer den på  
de to fedt-pukler,  
den har på ryggen.  
Derfor er den vel-egnet  
til brug ved ørken-rejser.

Men der var ingen kameler  
at købe i Merket.  
Hedin sendte derfor sin tjener Islam  
til den nærmeste større by  
for at købe kameler  
og udrustning til turen.

Hedin brugte imens tiden  
til at ud-spørge folk,  
som kendte ørkenen.  
En dag kom en mand,  
som hed Joltji,  
til ham og sagde:  
»Jeg kender Takla Makan  
bedre end nogen anden.  
I 6 år har jeg hvert for-år  
gået langt ind i ørkenen  
og søgt efter guld.  
Ofte har jeg og mit æsel  
været borte i 10 til 14 dage.  
Jeg frygter ikke  
ørkenens onde ånder.  
Og som du kan se,  
er jeg kommet levende tilbage.  
Tag mig i din tjeneste,  
og jeg vil vise dig vej  
gennem Takla Makan!«



Hedin spurgte Joltji ud  
og blev klar over,  
at han vidste meget om ørkenen.  
Han tog ham derfor i sin tjeneste.  
Joltji var 54 år.  
Ingen kendte meget til ham.  
Han havde kun boet i byen  
et par år og havde altid  
holdt sig for sig selv.

Men i den næste tid  
var der flere folk,  
som sagde til Hedin,  
at Joltji var uærlig.  
Han var flere gange  
blevet straffet for tyveri.  
Men Joltji sagde til Hedin,  
at det ikke passede.  
Folk kunne blot ikke lide ham,  
fordi han var en fremmed.

Islam kom nu tilbage  
med otte flotte kameler  
og proviant til turen.  
Han havde også antaget  
to mænd til at føre kamelerne.

Shah var en mand på 55 år.  
Han var godt kendt med ørkenen  
og vant til at passe kameler.  
Hedin lærte snart at sætte pris  
på hans dygtighed og gode humør.

Den anden mand hed Kasim.  
Han var 48 år og ugift.  
Kasim var middel af højde  
og med et langt, sort skæg.  
Han lo aldrig.

Med Hedin, Islam og Joltji  
var de så fem mand.



Den 10. april 1895 var man  
færdig med at pakke.  
Foruden de otte kameler  
havde man også taget  
tre får og ti høns med.

Kamelerne var læsset med  
vand-tønder, ris, brød, sukker  
og mange andre ting.  
En af kamelerne bar også  
en kasse med instrumenter,  
bøsser og patroner.

Mange af byens folk  
rystede på hovedet og sagde:  
»Det går aldrig godt.  
Deres kameler er for tungt lastede.  
De kan ikke komme frem  
gennem det dybe sand.  
Vi ser dem aldrig igen!«

## Ind i Takla Makan

Tidligt om morgenen  
drog man af sted.  
Hedin red i spidsen  
på en stor kamel-han,  
som hed Boga.

Alle folk i byen  
var på benene  
for at ønske de fem mænd  
en god rejse.



Byen forsvandt bag dem.  
De kom ud på en tør græs-steppe  
med spredt krat og lave buske.  
Da det blev mørkt,  
slog de lejr i en dal.  
Teltet blev hejst,  
og man tændte bål og spiste,  
inden alle faldt i en tung søvn.

Næste dag blæste det,  
og luften var tyk af støv.  
Alt var gråt i gråt.  
Hele dagen red de  
i en sky af støv.

Joltji gik foran og viste vej.  
Kamelerne var bundet sammen  
fire og fire med reb.  
Kasim førte de 4 unge kameler,  
og Islam red på den første.

De sidste 4 kameler  
blev ført af Shah.  
Forrest red Hedin på Boga.  
Han sad på et tæppe  
med benene på begge sider  
af den forreste pukkel.  
Det var næsten som at sidde  
i en god læne-stol.

Da man slog lejr om aftenen,  
kom Islam og Joltji op at skændes.  
Hedin havde bestemt,  
at Islam skulle være leder,  
når man slog lejr.  
Men det ville Joltji ikke  
rette sig efter.  
Han blev rasende og råbte,  
at Islam ville bestemme alt.  
Og hvis det skulle være sådan,  
ville han vende om.  
Nu kunne det være nok.

Hedin sagde roligt,  
at Joltji gerne måtte tage hjem.  
De kunne sagtens finde vej  
uden hans hjælp.  
Men først skulle han betale  
det løn-forskud tilbage,  
han havde fået.

Joltji havde ikke troet,  
at Hedin kunne klare sig  
uden ham.  
Han blev straks from som et lam  
og bad om lov til at blive.

Det fik han lov til,  
hvis han ville rette sig  
efter Islam på resten af turen.

Det lovede Joltji,  
men der var had i hans øjne.  
Og fra den aften  
holdt han sig fra de andre  
og talte ikke med nogen.

Næste dag nåede de ikke langt.  
Det var meget varmt,  
og kamelerne havde svært ved  
at gå i det løse sand.

Sådan drog man fremad  
dag efter dag.  
Ørken og tør steppe  
vekslede med egne,  
hvor de kom gennem grønne skove  
eller langs moser og søer.

Den 22. april slog de lejr  
ved kanten af en sø.  
De var alle klar over,  
at her var det sidste sted,  
hvor man kunne få frisk vand.  
Herfra skulle de kæmpe sig  
frem over det hede sand,  
til de nåede floden Kotan.  
De ville få brug for  
alle deres kræfter.  
Man brugte derfor  
hele næste dag  
til at hvile ud i.

Om aftenen holdt man råd.  
Joltji sagde,  
at der kun var  
fire dages march mod øst  
til Kotan.

Det passede godt nok med det,  
som Hedin vidste.  
Han var sikker på,  
at de let kunne nå frem  
på seks dage.  
Og allerede et par dage før  
kunne de regne med  
at finde vand,  
hvis de gravede efter det.  
Hedin gav derfor ordre til,  
at tønderne skulle fyldes med vand  
til ti dages forbrug.  
Så var man på den sikre side,  
mente han.



Næste morgen stod de tidligt op.  
Og få timer efter starten  
kom de ind i  
den vældige sand-ørken.  
Sandet var blæst sammen  
i klitter.  
Og de blev højere,  
jo længere man kom frem.  
Flere af dem var over  
30 meter høje.

Da Hedin var nået op på toppen  
af en meget høj klit,  
tog han sin kikkert frem  
og så ud over ørkenen.  
Der var ikke en busk at se,  
ikke et blad eller et strå.  
Ingen fugle på himlen,  
ingen spor af dyr  
eller mennesker.  
Kun det gule, fine sand,  
stivnet i klit efter klit,  
der så ud som kæmpe-bølger.

Den ene af de to hunde  
ville nu ikke mere.  
Den stak halen mellem benene  
og løb sin vej.  
De kaldte og fløjtede,  
men det nyttede ikke.  
Hunden løb bort.



Det var meget svært  
at kæmpe sig frem  
gennem det løse sand.  
Hedin og Islam måtte  
stå af kamelerne og gå.  
Dyrene havde i forvejen  
besvær med at slæbe  
på deres last.  
Og de gled hele tiden ned  
ad de stejle skrænter  
på sand-klitterne.  
Af og til måtte man  
grave stier,  
for at hjælpe dyrene frem.

Da det blev aften,  
var alle meget trætte.  
Ingen sagde noget,  
og ingen lo eller spøjte,  
da de gik til ro.

Om natten blev det  
en kraftig blæst.  
Hedin kunne ikke sove.  
Hele skyer af sand  
fløj ind i teltet til ham.  
Tøjet blev fyldt med sand,  
og det kløede over hele kroppen.  
Sandet trængte ind over alt,  
i næse, mund og øren.  
Alt smagte og lugtede af sand.

Selv om vinden kølede,  
var det meget varmt,  
da de gik videre.  
Islam gik forrest med et kompas  
og viste vej.  
De andre fulgte langsomt bagefter  
i hans spor.  
Time efter time gik de  
gennem den hede ørken.



Det blæste stadig næste morgen,  
og luften var fuld af støv.  
Før de gik videre,  
så Hedin efter,  
hvor meget vand  
der var tilbage i tønderne.

Der var kun vand til to dage!

Han kaldte på Joltji.  
»Hvorfor fyldte du ikke  
tønderne op,  
som du fik besked på?«  
spurgte han vredt.

»Jeg kender ørkenen,«  
svarede Joltji stolt,  
»og jeg ville spare  
vore kameler  
for en unødigt byrde!«

»For at vi skal dø af tørst?«

»Nej, herre! Vær helt rolig!  
Der er vand nok i tønderne.  
Vi har kun to dage tilbage,  
før vi kommer så nær  
på Kotan Darja,  
at vi kan finde vand!«

»Jeg håber,  
du får ret,«  
sagde Hedin.  
»Men fra nu af  
skal der spares på vandet.«  
Kamelerne får ikke mere  
at drikke.  
Og Islam skal holde vagt  
over tønderne med vand!«

Da Joltji gik bort,  
så de andre mænd vredt efter ham  
og sagde,  
at han var en forræder.  
Han havde med vilje  
lokket dem herud  
for at slå dem ihjel.

Men Joltji lod som om,  
han ikke hørte det.



De gik videre til fods.  
Men for hvert skridt sank de  
dybt ned i sandet.

Klitterne var nu 50 meter høje.  
Hver gang de var nået op  
på toppen af en klit  
spejdede de ivrigt mod øst.  
Men der var kun sand,  
så langt øjet rakte.



## De sidste dråber vand

Hedin masede sig op over  
den ene klit  
efter den anden.

Hver gang han var nået op  
på en høj sand-klit,  
tog han sin kikkert frem  
og rettede den mod øst.  
Men han så aldrig  
det mindste tegn på liv.

Solen hang over ham  
som en stor, glødende kugle.  
Da det blev middag,  
kunne han ikke mere.  
Og han faldt om i sandet  
af træthed og tørst.  
Han lagde sig på ryggen  
og tog huen over ansigtet.  
Så faldt han i søvn og drømte,  
at han lå ved en sø  
i skyggen af et træ.

Men i stedet for rislende bølger  
var det lyden af kamel-klokker,  
der vækkede ham.  
Han rejste sig halvt op.  
Hovedet var tungt som bly.  
Og han kunne næsten ikke  
åbne sine øjne  
for smerter.

Islam og Kasim kom vaklende  
imod ham med 6 kameler.  
Et langt stykke efter dem  
slæbte Shah og Joltji sig  
gennem sandet.  
Mændene havde opgivet  
at få de to syge kameler  
med sig.

Hedin rejste sig  
og fulgtes med sine folk.  
To kilometer længere fremme  
gjorde man holdt.

Da solen var gået ned,  
ville de prøve at grave en brønd.  
En meter nede var sandet mindre tørt.  
De gravede ivrigt videre.  
Da de var nået to meter ned,  
var sandet fugtigt.

Nu ville de blive ved,  
lige til de fandt vand.  
De havde fået friske kræfter.  
Men så lød et skuffet råb  
fra dybet af hullet:  
»Sandet er tørt igen!«

De gravede lidt videre.  
Men til ingen nytte.  
Sandet var knas-tørt.



Den aften var der ingen af dem,  
som havde kræfter til  
at slå teltet op.  
Alle sov under åben himmel.

Da Hedin og Islam vågnede,  
så de efter,  
hvor meget vand der var tilbage.  
Der var kun vand  
til én dags forbrug.  
Men de ville prøve  
at strække det til tre dage.  
Så kunne der blive  
to bægre vand til hver om dagen.  
Hunden og fåret kunne også få  
hver en skål vand.

Kamelerne var der ikke vand til.  
Men før man drog videre,  
fik de noget brød og olie.

Hedin gik igen foran.  
Han prøvede at finde vej  
uden om de høje klit-rækker.  
Men der var ikke noget at gøre.  
De måtte dagen igennem  
kæmpe sig over klitterne.  
Og det tog hårdt  
på deres kræfter.

Ud på aftenen så de  
mørke skyer på himlen forude.  
De skyndte sig straks  
at brede telt-dugen ud  
på jorden.  
Og alle var rede til  
at gribe fat  
i hjørnerne  
for at samle vandet op.  
Men der kom ikke  
en dråbe regn.

Skuffede og mod-løse  
lagde de sig til at sove.  
Da de vågnede igen,  
var det blæst op.  
Sandet havde næsten  
dækket dem til.  
Og før de gik videre,  
måtte de tage alt tøjet af  
og ryste det.

Luften var tæt af sand og støv.  
Det var så mørkt,  
at de næsten ikke kunne se  
et par meter frem.  
Til tider var de  
ved at kvæles,  
når stormen blæste  
sandet lige imod dem.  
Men værre end alt andet  
var tørsten.



Ingen sagde det højt.  
Men alle tænkte på,  
at de ville dø af tørst,  
hvis de ikke snart fandt vand.

Der var to liter vand tilbage  
i tønderne.

Det hældte de i  
et par små kander.

Men næste morgen var Joltji  
og den ene kande borte.

Da solen brød frem,  
gik de videre.

Hele dagen slæbte de sig frem  
gennem dybt sand.

De seks kameler  
havde næsten intet at bære på.  
Alligevel faldt de flere gange om  
af træthed og mangel på vand.

De slog lejr om aftenen  
på toppen af en høj klit.  
Der var stadig intet tegn på liv.  
Sandklit efter sandklit lå foran dem.

Da de lagde sig til at sove,  
var der kun et enkelt glas vand  
tilbage i kanden.

Det måtte de vogte over,  
som var det en kostbar skat.

Men om natten  
kom Joltji tilbage.

Han sneg sig hen  
til vand-kanden  
og satte den for munden,  
før nogen kunne stoppe ham.

Kasim og Islam sprang op  
og rev kanden fra ham,  
før han nåede at tømme den.  
Nu fulgte en vild kamp.  
Og hvis ikke Hedin  
havde stoppet dem,  
ville de have slået Joltji ihjel.



Han krøb bort  
som en hund,  
der havde fået klø.

Siden fulgte han  
et stykke efter dem.  
Men kom han for nær,  
jog folkene ham bort,  
så længe de havde  
kræfter til det.

Den smule vand,  
som var tilbage i kanden,  
delte de mellem sig.  
Så vaklede de fremad  
time efter time  
pint af en brændende tørst.  
Da de om aftenen havde brugt  
deres sidste kræfter,  
faldt de om i sandet og sov.

## Den frygtelige tørst

Natten havde været kold.  
Men så snart solen stod op,  
blev det hedt  
som i en bage-ovn.

Det var den 1. maj.  
Hedin tænkte på for-året  
i det fjerne Sverige.  
Når han lukkede øjnene,  
så han kølige, blå søer  
og lyse-grønne birke-skove  
foran sig.

Pint af tørst  
drak han et stort glas  
kinesisk brænde-vin.  
Han kunne næsten ikke  
få det ned,  
sådan stak og sved det  
i halsen.

Da han ville gå,  
mærkede han,  
at benene ikke kunne bære ham.  
Halsen brændte som ild,  
og han ravede af sted  
efter kamelerne.  
Han faldt  
og lå med ansigtet  
ned i sandet.  
Da han igen rejste sig,  
var de andre borte.  
Han vaklede videre i deres spor.

Endelig fik han øje på dem.  
De havde gjort holdt  
på toppen af en klit.

Da han nåede dem,  
var det klart for ham,  
at de ikke kunne mere.  
De måtte blive,  
hvor de var.  
Måske kunne de gå videre  
om natten,  
når det var blevet køligt.

De slog teltet op,  
tog alt deres tøj af  
og lagde sig i teltet.  
Hele dagen lå Hedin vågen  
og tænkte på,  
hvor lang tid  
de havde igen.





Da solen gik ned,  
føjte Hedin,  
at hans kræfter vendte tilbage.  
Han ville ikke dø,  
men blive ved at gå,  
lige til han fandt vand.

Alle pintes af tørst.  
Hvordan kunne de få lidt væske?  
En af mændene greb en høne  
og skar halsen over på den.  
Blodet piblede frem,  
og de sugede det i sig.

Men det var ikke nok.  
De få dråber blod  
gjorde kun tørsten værre.  
Nu kom turen til fåret.

Det havde fulgt dem  
som en trofast ven.  
Hvem skulle slagte det?  
Ingen ville føre kniven.  
Så blev Islam udpeget.  
Han havde tårer i øjnene,  
da han trak fåret til side  
og dræbte det.

Blodet blev samlet op i en spand.  
Det var tykt som grød  
og smagte så ækelt,  
at ingen kunne få det ned.  
Selv ikke hunden  
ville have det.

Lidt efter kom Joltji krybende  
hen imod dem.

Hans øjne var vilde,  
og han råbte til Hedin:  
»Vand, vand, giv mig vand!«

»Du er selv skyld i ulykken,«  
svarede Hedin.

»Og du stjal det sidste vand.  
Jeg kan ikke hjælpe dig!«

Joltji fik nu øje på spanden  
med fårets blod.

Han vaklede hen til den  
og gav sig til  
at labbe blodet i sig  
som en vanvittig.  
Så faldt han på knæ,  
tog sig til maven  
og kastede op.

Islam gik med stive ben  
hen mod Hedin.

Han havde et bæger  
i hånden.

»Vand, vand!« sagde han  
og kunne næsten ikke  
få ordene frem.

»Her er vand, herre!«

Men det var ikke vand.

Den brun-gule, stinkende væske  
var urin fra kamelerne.

Hedin vendte sig bort  
i væmmelse.

Lugten var forfærdelig.

Men Islam holdt sig for næsen  
og drak et par slurke.

Shah drak også.

Så smed han bægeret fra sig  
og faldt om med krampe.

Det gik Islam på samme måde.

De to mænd fik krampe  
og kastede hele tiden op.

Den ækle drik havde  
slået dem helt ud.

Hedin var klar over,  
at de alle ville dø,

hvis de ikke snart fandt vand.

Derfor måtte de videre.

Han bad Kasim hjælpe sig,  
og sammen fik de læsset  
de mest nødvendige ting  
på kamelerne.

Islam var også kommet til  
og hjalp lidt med.

Da klokken var syv,  
havde de fået rejst kamelerne op  
og var nu rede til  
at vandre videre.

Hedin tog nu afsked  
med Shah og Joltji.  
De lå inde i teltet  
og så på ham med tomme øjne.  
Det var tydeligt,  
at de ikke havde langt igen.  
Og med tungt hjerte  
gik han bort i mørket.



Natten var mørk og uden stjerner.  
Hedin gik foran de andre  
med en lygte og et kompas.  
Kasim og Islam  
førte kamelerne,  
som var ved  
at segne af træthed.

På vej over den første klit-række  
faldt en kamel om.  
Den strakte halsen ud i sandet  
og døde.  
Nu var der kun  
fem kameler i live.

Hedin famlede sig frem  
i mørket.  
Klitterne rejste sig  
foran ham  
som vældige bølger.

Bag sig kunne han høre  
den spinkle lyd  
af kamel-klokkerne.  
Men så blev den også borte.  
Han stillede lygten  
på toppen af en klit  
og lagde sig ned for at hvile.  
Der var stille som i graven.  
Han hørte sit eget hjerte slå.  
Hvor længe endnu?

Langt borte fra  
kom lyden af klokkerne igen.  
Han var ikke mere alene  
i mørket og stilheden.  
Islam slæbte sig op  
på klitten til ham.  
Lidt efter kom Kasim  
med kamelerne.  
De faldt alle matte om.

Kamelerne lå med deres lange halse  
strakt frem i sandet.  
De stakkels dyr var helt færdige  
og kunne ikke slæbe sig videre.  
Islam lå ved siden af dem.  
Han sagde med hæs stemme,  
at nu ville han blive  
hos dyrene og dø.

Hedin og Kasim måtte gå videre alene  
for at søge efter vand.  
Når Islam kom til kræfter,  
skulle han følge i deres spor.  
De tog nogle få ting med sig  
og gik ud i natten.

Skridt for skridt ravede de fremad  
i det dybe sand.  
Kun en stærk vilje til at leve  
tvang dem videre.

De holdt sig på benene  
hele natten.

Da det igen blev lyst,  
var de så trætte,  
at de smed sig i sandet  
og sov.

Men efterhånden blev det meget varmt.

Kasim havde en spade med.

Han gravede nu et hul  
ned til det sand,

som endnu var køligt fra natten.

De tog så alt tøjet af,  
lagde sig ned i hullet

og dækkede sig til  
med det natte-kolde sand.

Af og til øste de  
frisk sand over sig.

På den måde  
kom de gennem dagens hede.

Da solen var gået ned,  
kravlede de frem af sandet  
og klædte sig på.

De skiftevis gik og sov  
natten igennem.

Men da det blev morgen,  
greb Kasim fat i Hedin

og pegede mod øst.

Hans skarpe øjne havde set  
en busk i det fjerne.



Da de nåede den grønne busk,  
græd de af glæde.

Men deres øjne var så tørre,  
at de græd uden tårer.

De tyggede på de bitre blade  
og nød farven og duften.  
Så gik de videre med nyt mod.  
Der var trods alt  
en ende på ørkenen.

Men ved middags-tid  
var heden så stærk,  
at de ikke orkede mere.

De gravede da igen en grube,  
lagde sig nøgne i den  
og dækkede sig til  
med køligt sand.  
Sådan lå de resten af dagen,  
til solen igen  
stod lavt på himlen.

De havde svært ved  
at rejse sig  
og støtte på benene.  
Men fremad måtte de.

To timer senere  
stod Kasim stille og pegede.  
»Træ!« sagde han med hæst røst.  
Hedin så i den retning,  
han pegede.  
Jo, det måtte være et træ.  
Så kunne der heller ikke  
være langt til vand.

Træet var en høj poppel  
med grønt løv.  
De lagde sig ved træets fod  
og prøvede at grave efter vand.  
Men de havde ikke kræfter  
til at holde på spaden.



Da det blev mørkt,  
tændte de et bål  
af noget tørt kvas.  
Måske nogen så det  
og kom dem til hjælp.

De holdt ilden vedlige,  
til der ikke var mere brænde.  
Så lagde de sig til at sove  
i varmen fra bålet.

Midt om natten  
døde de sidste gløder hen.  
Hedin vågnede og frøs.  
Det var lyst nok  
til at gå videre.  
Han ruskede Kasim vågen.

Der gik nogle timer  
til solen begyndte at varme.  
Så faldt de om  
ved en lille busk.  
Her lå de hele dagen  
i den stærke hede.  
Ingen af dem havde kræfter til  
at grave sig ned i sandet.



Siden slæbte de sig videre.  
Månen var kommet frem  
og lyste over de nøgne klitter.

Da de havde gået  
et par timer  
faldt Hedin på knæ  
og vinkede Kasim til sig.

Der var fod-spor af mennesker  
i sandet foran ham.

Friske spor.

De fulgte dem et stykke  
op ad en klit.

Her stod de meget skarpt  
i lyset fra månen.

Så sank Kasim sammen  
og hviskede hæst:

»Det er vore egne spor.  
Vi er gået i ring!«



## Det frelsende vand

Kasim blev meget bange.  
Han var helt sikker på,  
at ørkenens onde ånder  
havde for-hekset dem.

Det gyste også lidt i Hedin,  
når han tænkte på,  
hvad den gamle kineser havde sagt.  
Men han vidste godt selv,  
hvad der var sket:  
Han havde været for trætt  
og glemt at se på kompasset.

De var ved at tabe modet.  
Hvor længe kunne de holde ud?  
Deres tørre kroppe  
skreg på vand.  
Tørsten pinte langsomt  
livet af dem.

Skridt for skridt vaklede de fremad,  
mens de holdt hinanden oppe.

I solens første stråler  
så de en mørk stribe  
langt ude i horisonten.  
De turde næsten ikke tro  
deres trætte øjne.  
Men der var ingen tvivl.  
Det var skoven ved bredden  
af Kotan Darja.  
Nu kunne de se en ende  
på deres lidelser.

Nogle timer senere havde de  
slæbt sig gennem sandet  
og var nået ind i skoven.

De lagde sig i kølig skygge  
og så på alt det grønne.  
De fyldtes af skønne dufte  
og hørte fuglene synge.  
Hvilken glæde, hvilken fryd!  
Det var som at komme  
fra døden tilbage til livet.

Men døden havde endnu ikke  
sluppet sit greb i dem.  
Solen kom højere og højere op  
på himlen.  
Snart var skoven hed  
som et driv-hus.  
De prøvede at gå videre,  
men kunne ikke mere.

Hele dagen lå de  
og vred sig i varmen.  
Kasim lå på ryggen.  
Hans øjne og mund var åbne.  
Han talte vildt.  
Han jamrede højt.  
Og han svarede ikke,  
når Hedin talte til ham.

Var Kasim ved at dø,  
så tæt ved vandet  
og i et mylder af liv?

Hedin holdt hans hånd.  
Og da den værste hede var forbi,  
forsøgte han at få Kasim med sig.  
Men han rystede på hovedet  
og gav tegn til,  
at Hedin skulle gå selv  
og hente vand.

Hedin ravede gennem skoven  
som en fuld mand.

Til tider var han så svag,  
at han måtte kravle fremad.

Hele tiden fulgte han  
dyrenes spor mod øst,  
mod vandet.

Så hørte skoven op.  
Flod-lejet lå foran ham.

Men der var ikke  
en dråbe vand at se.

Floden var tørret ud.

Der var kun en tør ler-slette,  
så langt øjet rakte.

Hedin var kommet for tidligt.  
Først sommerens smelte-vand  
fra bjergene i syd  
ville fylde det tørre flod-leje.

Det kunne ikke passe,  
at han skulle dø af tørst  
midt i et flod-leje.  
Der måtte findes vand et sted.  
Han gik og gik  
hen over den hårde ler-jord.  
Så hørte han en and lette  
med en plaskende lyd.  
Han tumlede fremad.  
Foran ham lå en lille sø  
med friskt og klart vand.



Han drak og drak og drak.  
Han var som en tør svamp,  
der fyldtes med vand.  
Koldt, klart vand.  
Aldrig havde noget  
smagt så dejligt.

Blodet løb atter let  
i hans årer.  
Livet var vendt tilbage  
i hans visne krop.  
Han rejste sig  
med friske kræfter  
og glade øjne.  
Det var igen skønt at leve.

Nu måtte han skynde sig  
tilbage til Kasim med vand.  
Han fyldte begge sine støvler  
og tog dem over nakken.

Men Hedin gik vild i mørket  
og kunne ikke finde Kasim.  
Så tændte han et bål  
i skoven for at vise,  
hvor han var.  
Ilden skulle også værne ham  
mod rov-dyr.

Næste morgen gik han videre  
og fandt snart Kasim.  
Han levede endnu,  
men var meget svag.  
Da han så Hedin,  
sagde han med hæs stemme:  
»Jeg dør, herre!«

Hedin skyndte sig  
at give ham vandet.  
Og Kasim tømte begge støvler  
på et øjeblik.

Derpå gik de i endnu 3 dage.  
Og i al den tid levede de  
af urter, græs og rå fisk.

Men så traf de nogle hyrder,  
som gav dem mad  
og hjalp dem på alle måder.

Et par dage efter  
dukkede Islam også op.  
Han havde reddet livet  
sammen med en af kamelerne.

Men Shah og Joltji  
så Hedin aldrig igen.  
De fandt døden i ørkenen  
og hviler til evig tid  
under det flygende sand.

## Sven Hedins andre rejser

Da Hedin efter nogle uger  
igen kom til kræfter,  
drog han videre.

Han fortsatte gennem  
den store Takla Makan ørken  
til søen Lop Nor.

Herfra drog han op  
på Tibets høj-slette.  
Det var et af de mest  
u-kendte områder i verden.  
Og det var også et af  
de mest vild-somme.

Fra Tibet gik turen  
ind i Kina,  
hvor han rejste gennem  
den nordlige del af landet  
til Peking.  
Her endte rejsen  
i året 1897.

Turen havde varet i fire år.  
Og han havde rejst  
tværs over Asien  
fra vest til øst.

På sin næste rejse  
lod han sig drive  
på en lille færge  
ned ad floden Tarim.  
Tre måneder og 2000 km senere  
nåede han efter mange farer  
frem til Lop Nor søen.

Han blev vinteren over  
i egnene omkring Lop Nor.

Næste år drog han igen  
ind i Tibet.  
Han ville prøve at nå frem  
til hoved-staden,  
som hedder Lhasa.  
Ingen euro-pæer havde nogen-sinde  
besøgt denne by.  
Tibets hersker, Dalai Lama,  
havde forbudt alle fremmede  
at komme derind.

I Tibet ligger  
nogle af verdens højeste bjerge.  
Hedin og hans folk  
nåede op i højder  
på mere end 5000 meter.

Kort før de nåede frem  
til Lhasa  
blev de stoppet.  
En stor styrke krigere  
tvang dem til  
at vende om.  
Hedin var meget skuffet.  
Men han havde da reddet livet.

Siden kom han igen til Tibet.  
Han fandt mange u-kendte  
bjerge, søer og floder.  
Men han nåede aldrig  
frem til Lhasa.

Sin sidste store rejse  
foretog han i årene 1927-33.  
Han var da leder  
af en vældig ekspedition  
til det indre af Asien.  
Sven Hedin døde i 1952.