

# Transport



GRAMMATIK	
hen	henne
op	oppe
ned	nede
ind	inde
ud	ude
hjem	hjemme
over	ovre



A: Hvor skal han hen?

B: Han skal hjem.

A: Hvor er Peter henne?

B: Han er hjemme.

her - der



Her bor jeg.

Der bor min nabo.

Jeg cykler i skole.  
Der er to kilometer derhen.  
Det tager kun 5 minutter,  
hvis jeg cykler hurtigt.



Jeg tager bussen hen til børnehaven  
sammen med Jan. Det tager cirka et kvarter.  
Jeg afleverer Jan, og bagefter tager jeg  
bussen på arbejde.  
Jeg cykler, hvis vejret er meget fint.



Jeg kører for det meste i bil på arbejde.  
Der er ca. 30 km fra København til Roskilde.  
Om vinteren tager jeg somme tider toget.  
Det tager 23 min.



Mor kører mig i børnehave.  
Somme tider cykler vi.  
Det kan jeg godt lide. Det er sjovt.  
Så leger jeg motorcykel.  
Henne i børnehaven leger jeg  
altid med Sara.





LISE: Eva!  
 EVA: Ja, hvad er der?  
 LISE: Der er et brev til dig.  
 EVA: Til mig? Hvem er det fra?  
 LISE: Det er fra Gitte i Vejle. Her.  
 EVA: Fra Gitte! Ju-hu!

Det er lørdag. Familien Hansen sidder og spiser morgenmad. Klokken er 9.

*Hvem er Gitte?*

Gitte og Eva er veninder. Gitte boede på Duevej i København i mange år, og hun gik i klasse med Eva. Men for et år siden flyttede Gittes forældre til Vejle. Der går Gitte nu i 9. klasse. Eva savner tit Gitte, og Gitte savner Eva. De snakker tit sammen i telefonen, og somme tider skriver de breve til hinanden.



LISE: Nå Eva. - Hvad skriver Gitte?  
 EVA: Hun inviterer mig over på besøg.  
 LISE: Hvornår?  
 EVA: Den første uge i sommerferien. Må jeg godt tage derover?  
 LISE: Det ved jeg ikke rigtig. Hvordan kommer du derover?  
 EVA: Jeg kan tage toget.  
 LISE: Men du skal rejse helt alene.  
 EVA: Ja, men det kan jeg godt. Må jeg ikke?  
 LISE: Jo, hvis du passer godt på dig selv.



Eva skriver et brev til Gitte. På forsiden af kuverten skriver hun Gittes navn og adresse, og på bagsiden skriver hun sit eget navn og sin adresse. Så sætter hun frimærke på kuverten og går hen og putter brevet i postkassen.



Evas brev til Gitte.

Det er lørdag. Familien Hansen sidder og spiser morgenmad. Posten kommer med et brev. Lise henter brevet og giver Eva det. Eva bliver meget glad. Det er et brev fra hendes veninde Gitte. Gitte inviterer Eva på besøg i sommerferien. Eva svarer, at hun meget gerne vil komme over på besøg.

Det er dagen før, Eva skal rejse. Det er første gang, hun skal rejse alene. Eva tænker på Gitte, mens hun pakker sin kuffert.

Da Gitte boede i København, var det altid sjovt at være sammen med hende. Eva håber, at hun får en god ferie i Vejle.



Eva tænker på Gitte, mens hun pakker sin kuffert.

Lise, Tom og Jan følger Eva til toget. På banegården køber Eva billet, mens Lise, Tom og Jan står og venter.



Eva køber billet på banegården. Der er kø ved billetlugen.  
otteoghalvtreds

- EVA: Jeg vil gerne have en billet til Vejle.  
 BILLETDADE: Enkelt eller dobbelt?  
 EVA: Dobbelt.  
 BILLETDADE: Rygere eller ikke-rygere?  
 EVA: Ikke-rygere.  
 BILLETDADE: Ja. Det bliver 280 kr.  
 EVA: Værsgod. Hvor holder toget til Vejle?  
 BILLETDADE: I spor 6.  
 EVA: Tak for det.



Eva vinker farvel til sin lillebror og sin mor og far.

JAN: Farvel Eva.  
 EVA: Farvel Jan.  
 LISE: Hils Gitte og hendes forældre.  
 EVA: Ja, det skal jeg nok.  
 TOM: Pas godt på dig selv.  
 EVA: Ja, ja. Nu kører toget.  
 TOM: Ring hjem.  
 EVA: Farvel. Farvel allesammen.  
 JAN: Farvel Eva.



Eva sidder og drikker en kop kaffe i færgens cafeteria.



Eva vinker farvel til sin familie på banegården. Så kører toget over Sjælland, og i Korsør kører det om bord på færgen. Eva går op i cafeteriaet og køber en kop kaffe.

Færgen sejler ca. en time, så er den i Nyborg. Så fortsætter toget over Fyn og over Lillebæltsbroen, og efter ca. 4 timer er Eva i Vejle.

Eva synes, det er lang tid, og hun keder sig lidt. Eva kan ikke se Gitte, da toget standser i Vejle. Hun bliver lidt bange og tænker:  
 Hvad skal jeg nu gøre?



EVA: Hej Gitte.  
 GITTE: Hej Eva.  
 Hvor er jeg glad for at se dig.  
 EVA: I lige måde. Du ser smart ud.  
 GITTE: Synes du? Kom, nu skal jeg tage din kuffert.  
 Bussen holder lige herhene.

Gitte tager imod Eva på banegården i Vejle.



GITTE: Det var ærgerligt.  
 Bussen kørte for 3 min. siden.  
 EVA: Hvornår kommer der en igen?  
 GITTE: Om 27 min. Den kører kun 2 gange i timen.  
 EVA: Nå. Så må vi vente.  
 GITTE: Hvad synes du, vi skal lave i morgen?  
 EVA: Det ved jeg ikke rigtig.  
 Hvad synes du?  
 GITTE: Skal vi ikke cykle til stranden?  
 EVA: Jo, det kan vi godt.  
 Men jeg har ingen cykel.  
 GITTE: Du kan låne min mors.  
 EVA: Godt. Skal vi ikke købe en is,  
 mens vi venter?

Den næste dag er en smuk sommerdag. Solen skinner, fuglene synger, blomsterne dufter, og luften er lun.

De to piger cykler afsted mod stranden i det dejlige vejr.

De cykler først ud ad en cykelsti, så drejer de til højre ad en lille vej, og bagefter drejer de til venstre. Efter et par kilometer kommer de til et kryds. Men de ved ikke, om de skal dreje til højre eller venstre.



Eva og Gitte cykler til stranden.

**GITTE:** Undskyld. Hvordan kommer vi til stranden?  
Vi kan ikke finde vej.

**LANDMAND:** I skal lige ud, og så skal I til højre ved møllen.

**EVA:** Hvor langt er der?

**LANDMAND:** Årh. - Der er ikke så langt.  
Ca. 2 kilometer tror jeg.

**GITTE:** Tak for det.

**LANDMAND:** Selv tak.



Eva og Gitte spørger om vej.



De to piger finder hurtigt stranden. Men om eftermiddagen skifter vejret. Det bliver skyet, det begynder at blæse lidt, og det bliver køligt. Pigerne synes alligevel, at det var en dejlig dag ved stranden.



Dagen før Eva skal rejse hjem, går de to piger en tur i byen. Eva vil gerne købe et tørklæde, men det er lidt svært. I den ene butik er tørklæderne for dyre, og i den anden butik er de ikke pæne. Pigerne ser på tørklæder i mange forretninger. De vil også prøve at kigge i en ny forretning, der hedder »Yasmin«. Men de kan ikke finde den.



Eva og Gitte går en tur i byen.



- GITTE: Undskyld. Kan du hjælpe mig?  
 DAMEN: Ja?  
 GITTE: Hvor ligger »Yasmin«?  
 DAMEN: »Yasmin« -, hm, nå jo. Den ligger i Torvegade ved siden af apoteket.  
 GITTE: Hvordan kommer jeg derhen?  
 DAMEN: Du skal forbi banken og til højre i første lyskryds. Så er Torvegade anden gade på venstre hånd.  
 GITTE: Tak for det. Er der langt?  
 DAMEN: Nej, det er lige i nærheden.

Eva og Gitte spørger en dame om vej.



- EVA: Sikke en masse flotte tørklæder.  
 GITTE: Ja. Hvad med det her? Kan du lide det?  
 EVA: Ja, men jeg vil hellere have et rødt.  
 GITTE: Hvad så med det her?  
 EVA: Det er flot.  
 GITTE: Det synes jeg også.

- EKSPEDIENT: Hvad kan jeg hjælpe med?  
 EVA: Jeg vil gerne have de her to tørklæder.  
 EKSPEDIENT: Skal jeg pakke dem ind?  
 EVA: Nej, det er ikke nødvendigt.  
 Jeg skal bruge dem med det samme.  
 GITTE: Hvorfor køber du to tørklæder?  
 EVA: Fordi det ene er en gave til dig. Værsgo.  
 GITTE: Tusind tak.

Den næste dag skal Eva hjem.

Hun synes, det er dejligt at være i Vejle, men hun glæder sig alligevel til at komme hjem.



- EVA: Farvel Gitte, og tak for denne gang.  
 GITTE: Selv tak. Det var hyggeligt.  
 EVA: Kommer du ikke snart til København og besøger mig?  
 GITTE: Jo, det vil jeg meget gerne.  
 EVA: Skriv snart, eller ring.  
 GITTE: Ja, det skal jeg nok. Kom godt hjem.  
 EVA: Tak. Farvel, farvel.

Gitte siger farvel til Eva.